

Orde van dienst “Zondag Doe Mij recht”, 21 maart 2021 in 's - Heerenberg

Voorganger: Ds. Frans Gijzel

Ouderling: Sijnie Heuvel

Kerkrentmeester: Geertje Bosman

Diaken: Else Kaiser

Lector: Els Foppen.

Organist: Joop Agelink

Koster/Beeld-geluid: Jorieke Lokhorst en Maarten Blom

=====

Orgelspel.

Verwelkoming.

Aansteken van de kaarsen.

Stille voorbereiding.

Bemoediging en groet.

Vertolking Psalm 127 van Vivaldi.

Lezen Psalm 127: 1 a en 2 b.

1 a: Als de Heer niet helpt bij het bouwen van een huis, dan heeft het geen zin, ook al doen de bouwers hun best.

2 b: Want de Heer zorgt voor je, Hij geeft je een goed leven. Uit liefde. Je hoeft er niets voor te doen.

Gebed.

Orgelspel melodie 601

Lezen Dienaar:

1. Licht dat ons aanstoot in de morgen,
voortijdig licht waarin wij staan
koud, één voor één, en ongeborgen,
licht overdek mij, vuur mij aan.

Allen lezen:

**DAT IK NIET UITVAL, DAT WIJ ALLEN
ZO ZWAAR EN DROEVIG ALS WIJ ZIJN
NIET UIT ELKAARS GENADE VALLen
EN DOELLOOS EN ONVINDBAAR ZIJN.**

Orgelspel melodie 601

Schriftlezing: Markus 10: 13 – 16.

Orgelspel melodie 782.

Dienaar lezen: 1, 2.

Allen lezen:

**3.LAAT ONBEZORGD DE KINDEREN TOT JEZUS GAAN
EN SLUIT U, GROTE MENSEN, DANKBAAR BIJ HEN AAN;
WANT IEDER DIE EENVOUDIG WORDT, EEN KIND GELIJK,
DIE HEET DE HERE JEZUS WELKOM IN ZIJN KONINKRIJK.**

Orgelspel melodie 782

Verkondiging.

Orgelspel.

Orgelspel: melodie 936

Lezen 936

Orgelspel 936

Dankzegging.

(Stille) voorbeden.

Onze Vader.

Mededelingen.

Orgelspel melodie 556

Lezen Dienaar: 1, 2

Allen lezen:

**3. JEZUS, DE HAARD VAN UW AANWEZIGHEID
ZAL IN ONS HART EEN VREUGDEVUUR ONTSTEKEN.
GIJ GAAT VOORAAN, GIJ ZULT ONS NIET ONTBREKEN,
GIJ HOGEPRIESTER IN DER EEUWIGHEID.**

**4. GIJ ONDERHOUDT DE VLAM VAN ONS BESTAAN,
AAN U, O HEER, ONTLEENT HET BROOD ZIJN LEVEN,
ONS IS EEN LOFZANG IN DE MOND GEGEVEN,
SINDS GIJ DE WEG VAN 'T OFFER ZIJT GEGAAN.**

Lezen Dienaar: 5

Orgelspel melodie 556

Uitzending en Zegen.

Slotwoord.

Orgelspel.